

Den gamle Svæver's sang

Melodi: Når man ser det hele sådan lidt fra oven ..

1.

Vi er en flok af gamle Aeronauter,
hvis øjne får en ganske særlig glød,
når snakken går om fortidens bedrifter,
om venskab og om arbejde, som bød,
at vi sammen byggede en glider
og steg til vejrs og luftens lektie lød,
spil med gengas – trak i gang,
i bardunerne det sang,
og man så det hele sådan lidt fra oven

2.

De glade ungdomsminder ej forsvinder,
selvom skægget bliver gråt og månen rund,
og gensynsglæden vækker vore minder,
fra første gang vi svæver en stund.
Det var i Bjergsted, Bøtø og på Vandel;
i Lønstrup Veteranerne fløj skrænt,
flere svævere kom med,
Arnborg blev vort nye sted,
hvor man så det hele sådan lidt fra oven.

3.

Vi kunne ikke tænke os alt andet,
Selvom det at svæve kunne være svært,
Imellem havarierne blandt andet
Vi fik med tiden svævekunsten lært,
Og suset – det var sporten over alle,
Så kongeligt – vort skønne land var vært,
Set fra Nord – fra Øst – fra Vest
Fra ”Laavise” var det bedst.
når man så det hele sådan lidt fra oven.

4.

At tænke baglæns for os en vane
I drømme giver vi os gerne hen,
Og finder vi en pind med ædel ane,
Måske der bli'r en Hütter ud af den,
For nogen er at bygge bare sagen,
Måske han er en ægte Veteran,
En af dem fra Arilds tid
Der bygged' glidere med flid,
Og som så det hele sådan lidt fra oven.

5.

Vi lærte, det er godt at holde sammen,
For sammenhold er styrke og til gavn,
En øl – vi skåler nu med fryd og gammen,
For hvert et træf i Svæveklubbens navn
Vi mindes her de flyvske ungdomsdage,
Hvor glad vi tog hver flyvedag i favn.
”Vi tager vores tårn
Og sidder nu som ”gamle ørn”
Mens vi tænker på det hele – set fra oven”

Skrevet af ”Chokolade-Kai” og ”Eli Kludestrammer”
Til DaSK's Lønstrup Træf 12. – 13. september 1998